

SINT BENEDICTUS



Uitgave van Univers - Media , Parijs,
1980.

Tekeningen: Pierre-Olivier Leclercq

Dit **stripverhaal** is gebaseerd op de biografie die Gregorius de Grote schreef over Benedictus van Nursia.

Benedictus leefde van rond 480 tot 547. Hij schreef een *Regel voor monniken* die tot op vandaag gangbaar is in veel kloosters.

In 1980 werd het **eeuwfeest** van Benedictus gevierd. Het was toen 1500 jaar geleden dat hij geboren werd. In dat kader werd ook dit stripverhaal uitgegeven.

JAAR 472 : HET WESTROMEINSE KEIZERRIJK LIGT OP STERVEN. VOOR DE DERDE MAAL
IN ZESTIG JAAR TIJDS VALT ROME IN HANDEN VAN DE BARBAREN.



VIER JAAR LATER IS HET GEDAAN MET DE ROMEINSE GLORIE: DE LAATSTE KEIZER WORDT DOOR DE OVERWINNAARS AFGEZET. IN 493 MAAKT THEODORIK, KONING VAN DE OOSTGOTEN EN NIEUWE MEESTER VAN ITALIË, RAVENNA TOT HOOFDSTAD. HET VERLATEN EN ONTVOLKTE ROME TRACHT ER BOVEN OP TE KOMEN.



Het leven is hier niet prettig. Heb je ook niet die indruk, Marilla?

Bemoei je niet met wat er in de straten gebeurt, Benedikt. Je bent naar Rome gekomen om te studeren.

DE NIEUW-AANGEKOMENE IN ROME WAS DOOR ZIJN VOEDSTER VERGEZELD, IETS WAT IN DIE TIJD DIKWILS VOORKWAM.



Een heidense tempel midden in de stad! Ik dacht dat die allemaal vernield waren...

Neen. Alleen maar verboden. Zie je, deze is gesloten.



Ben jij Benedikt? Ik heb de brief van je vader goed ontvangen. We verwachten je.

Drie dagreizen, zonder meer; we hebben geen struik rover gezien.

Is de reis vanaf Nursia goed verlopen?



DE JONGEMAN BEGINT DE LESSEN VAN WELSPREKENDHEID TE VOLGEN.

Waar is de vroegere roem van de eeuwige stad? Waartoe dient nog de heilige weg, waarop de overwinnaar door de menigte toegejuicht zijn triomfwägen mende? De meesters der wereld gaat in lompen gehuld, oud en gerimpeld...

Je idee is niet slecht. Maar pas op, het ritme van je zin is afschuwelijk.



Je manier van de-
clameren is enig!
Ik kreeg er bijna
tranen van in m'n
ogen.

Hoe kom je
aan zoveel
zelfvertrouwen?

Mijn vader is een groot
advocaat, weet je en
ik heb een mooie carrière
voor me...
En jij, groentje, wat denk
jij over m'n voordracht?

Met je gejammer over het
verleden, ben je oud vóór
je tijd: het Keizerrijk is dood.
Waar toe die eindeloze
lijkdren?



Je schijnt de welspre-
kendheid niet hoog aan
te slaan. Wat kom je
eigenlijk op school doen?

Dat vraag ik me
ook af. Met mooie
taal alleen her-
bouw je de wereld
niet...



HA!...

Hoer!



De Circusspelen...
De Romeinen komen
er in massa...
Ze hebben nog niet
genoeg van bloed-
vergieten!

INFLATIE EN SCHAARSTE MAKEN HET LEVEN IN DIE TIJD NIET GEMAKKELIJK.



Mooi, misschien... Maar ik ben ziek, Zwaar ziek

De vrouw van mijn dromen... Alles gaat dood om mij heen.



IN DEZE STERVENDE MAATSCHAPPIJ IS DE KERK DE ENIGE STERKE BOOM DIE NOG IN STAAT IS LEVENSKRACHTEN TOT ZICH TE TREKKEN. NOCHTANS IS HET GEEN KERK VAN HELLIGEN.

Zoals je weet vormt de bisschop de eenheid in de Kerk. Hier in Rome werd Symnacus wettig gewijd. Maar sommigen onder jullie erkennen hem niet en steunen Laurentius.



Symnacus is aan de bezetter verkocht!

Niet waar! Laurentius is een boef!



ZE WORDEN HANDGEMEEN... SYMNACUS ONTSNAPT AAN EEN AANSLAG. BLOED VLOEIT IN DE BASILIEKEN.

Zelfs uw Kerk is ziek, Heer! Moge zo veel lijden niet vruchteloos blijven! Laat een nieuwe wereld geboren worden...



Je hebt kringen om je ogen. Nog niet geslapen? Wadrom trek je je dat zo aan?

Ik heb een beslissing genomen, Marilla. Ik vertrek. Ik ga alleen. God zoeken.



DAT GEBEURDE ROND HET JAAR 500 TOEN CLOVIS ZICH IN HET FRANKENLAND LIET DOPEN.

BENEDIKT, NOG ALTIJD VERGEZELD VAN ZIJN VOEDSTER, BEGEEFT ZICH NAAR ENFIDE, NIET VER VAN TIVOLI. DAAR VERLOPEN DE DAGEN IN VREDE.



De zeef die ze me geleend hebben... Ik heb hem gebroken... Hoe nu het koren zeven? Nooit zal ik een andere kunnen kopen!

Schrei niet! Zo'n groot ongeluk is het toch niet.



Een BEETJE LATER



(*) Benedictus in het latijn wil zeggen "Gezegend" (door God).

DE ZAAK LEKT UIT, WAT BENEDIKT NIET AANSTAAT! DAN VLUCHT HIJ WEG, ALLEEN, DE BERGEN IN.



ZE KOMEN OVEREEN ELKAAR TERUG TE ZIEN EN ROMANUS BEZORGT HEM HET RELIGIEUZE HABIJT.



DE JEUGDIGE KLUIZENAAR KIEST ZICH EEN GROT IN DE OMGEVING VAN SUBIACO.



God zij
gezegend!
Mijvriend Romanus
vergeet me niet.

ZO NU EN DAN GAAT BENEDIKT, NU BENEDICTUS, WATER PUTTEN EN WAT WILDE VRUCHTEN PLUKKEN. ZIJN ONTMOETINGEN ZIJN NIET ALTIJD GELUKKIG.



Met genoeg broeders

Hé daar! jongeman,
Geef ons wat te
drinken!



Bah! het is maar
water! Ga ons ginds
in het dorp wijn
halen!

Houd je niet op met
de meisjes!
Ha! Ha! Ha!

Breng ook wat
kippeboutjes mee.
Die zijn... hum...
verrukkelijk!



Leeglopende
monniken
die enkel aan smul-
partijen denken! Mijn
God, vergeef het hun!

BENEDICTUS IS ZEKER NIET VAN DAT SOORT. MET GEDULD EN VURIGE IJVER ZOEKT HIJ HEM
VOOR WIE HIJ ALLES VERLATEN HEEFT.

Gelijk het hert dat reikt
naar waar het water stroomt,
zō in verlangen reikt
mijn ziel naar U, o God.

Mijn ziel lijdt dorst naar God,
naar God die leven is :
wanneer mag ik opgaan,
dat ik voor God verschijn?



IN DE EENZAAMHEID WORDEN DE GEDACHTEN SOMS EEN WARE OBSESSIE.



BENEDICTUS KWAM UIT DIE DOORNSTRUIK EN DE BRANDNETELS MET EEN BLOEDEND EN VERBRAND LICHAAM. MAAR ZIJN HART WAS VOL VREUGDE.

MEERDERE JAREN GINGEN VOORBIJ. DE JEUGDIGE KLUIZENAAR BEGINT IN DE STREEK BEKEND TE WORDEN.



Dag broeder Benedictus. Met het lenteweest zijn we hier weer. - Hier, neem deze k...

Deze winter heb ik in het dorp over je gesproken. Ik heb er alles verteld wat je ons over Jezus zei. Ze willen allen graag naar je komen luisteren.

BENEDICTUS ONTVANGT ZE MET GENOEGEN. EN VAN MOND TOT MOND GAAT ZIJN REPUTATIE VERDER. OP ZEKERE DAG KOMEN MONNIKEN HEM OPZOEKEN.



Onze broeders van het klooster van Vicovaro sturen ons.

Onze abt^(*) is kort geleden gestorven. Wees onze vader in zijn plaats.

Vicovaro? Onmogelijk. Jullie en ik, wij hebben niet dezelfde opvatting over religieus leven. We zullen zeker in botsing komen.



ZE DRINGEN AAN EN TEN SLOTTE OVERTUIGEN ZE BENEDICTUS DIE MET HEN MEEGAAT.

Hier is ons huis. Wees welkom, Vader!

AL HEEL GAUW ONDERVINDT DE NIEUWE ABT MOEILIKHEDEN.



* Neen! vanmorgen niet. Ik ben moe.

Opstaan, broeders het is morgen! Komt, laten we de Heer loven.



Een monnik moet wakker zijn om te bidden. Vooruit! Sta op, lui!ak!

(*) Abt betekent Vader. Hij bestuurt het klooster.



Kenn-
nen jul-
lie deze
geoden niet?

Ik zal ze jullie leren. Doe je
best ze te onthouden.

Waar
om?
Je kunt
God
even goed
vinden als
je wandelt
of knutselt.



Marcel is vanmorgen
in de keuken, Lucien
gaat hout sprokkelen,
Alberik maakt de
kapel schoon.



Een vispartijtje missen bij
zulk weer?
Hij heeft ons niet
gezien, onze vader abt...



WAT BENEDICTUS VOORZAG, GEBEURT. HIJ EN
ZIJN MONNIKEN BEGRIPpen ELKAAR NIET. ER
BEGINT WANTROUWEN TE GROEIEN.

Ik heb genoeg van die Bene-
dictus. Bid, werk en zwijg:
dat is al wat hij zeggen
kan. Als we hem eens voor-
zichtig uit de weg ruimden?

Hij kan opzekere
dag ziek worden...
zo maar toevallig...



God zegene
hem...

Vader, zegene
deze beker
die gij
gaat
drinken.

Oh!



Die wijn had een eigen-aardige kleur... Ze zijn in staat me te vergiftigen...
Nee, ik wil ze niet tot misdaad drijven.



Broeders, deze gebroken beker is voor mij een teken. Laten we elkaar niet méér kwaad aandoen. Ik verlaat jullie.



TERUG ALLEEN IN ZIJN GROT, VOELT BENEDICTUS ZICH OVERGELUKKIG.

In deze wereld zijt Gij mijn erfdeel, o Heer! Uw tegenwoordigheid is al mijn vreugde.

ALS DE BEWONERS VAN DE STREEK ZIJN TERUGKEER VERNEMEN, BEGINNEN DE BEZOEKEN WEER. EN CHRISTENEN KOMEN BIJ HEM IN DE LEER.



Zijn jullie vast besloten te volharden? Dan zal ik jullie zeggen wat mijn leefregel is. Als die jullie bevalt, blijf. Als deze te moeilijk schijnt, jullie zijn vrij, vertrek dan.

Wat moet ik doen om God te behagen?

Ik ben op zoek naar het Absolute. Wilt gij mij begeleiden?

Vader, leer mij bidden.

STIL AAN ZIJN ER MEERDERE TIENTALLEN BROEDERS DIE ZICH ROND BENEDICTUS SCHAREN. HIJ BRENGT ZE IN GROEPTJES BIJEN IN DE GOTTEN VAN DE OMTREK.

DE GEMEENSCHAP KOMT REGELMATIG SAMEN OM TE BIDDEN : DE KOORDIENST IS HET HART VAN HET MONASTIEKE LEVEN.

Herinneren wij ons, Broeders :
wij leven onder Gods oog, met de
heiligen in de hemel.
Ons hart zij in harmonie
met onze stem !

7.5

Nu deze dag ten einde gaat,
zoals ons alle tijd verlaat,
ons leven in de nacht verglijdt,
wees met ons Heer, in deze tijd.



UIT ERVARING WIST DE ABT VAN SUBIACO DAT LEEGLOPEN GEVAARLIJK IS.
HIJ HAD TE VEEL VAN DIE LUIE, NIETSNUTTERS VAN MONNIKEN GEZIEN.

Ledigheid is jullie vijand.
Wees moedig bij je werk,
maar zonder overdrijving.
Voorzie naast het gebed,
tijd voor handenarbeid,
en tijd voor studie
van de Heilige Schrift.



DE FAAM VAN DE BROEDERS WORDT STEEDS GROTER. BEZOEKERS BEMERKEN HUN VERZORGD GEDRAG, HUN INGETOGENHEID. OUDERS AARZELEN NIET HUN NOG JONGE ZONEN TOE TE VERTROUWEN.

Vader, ik vertrouw U Placidus toe. Maak 'er een goede monnik van.



Houd je pen goed vast. Rond je letters beter af.



PLACIDUS NAM DEEL AAN DE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN. OP ZEKERE DAG GAAT HIJ 'WATER SCHEPPEN.



VANUIT ZIJN CEL VOORZAG BENEDICTUS HET GEVAAR.

Maurus, vlug naar het meer! Placidus verdrinkt!





M'n jongen! je bent gered, god zij dank! Gelukkig dat Maurus dadelijk gehoorzaamd heeft!

Neen Vader, U hebt Placidus gered. Hoe hebt U dat geweten?



Ga je maar vlug afdrogen...



DE PASTOOR VAN EEN NABURIG DORP WAS EERDER JALOERS OP HET SUCCES VAN HET KLOOSTER.

Waarom verlaten jullie je eigen kerk? Jullie plaats is hier. Monniken hebben niets te leren aan mensen in de wereld.



De collecte wordt iedere keer kleiner. Als ik eraan denk dat hun offergaven de monniken verrijken! Ik word er razend van!



ZIJN AFGUNST, ZIJN NIJD WERDEN PUBLIEK. DAN STUURT HIJ EEN GESCHENK AAN BENEDICTUS.

Een vriend in bewondering voor U, verzoekt U dit 'gezegende brood' te aanvaarden.



OP EEN AVOND HOREN DE MONNIKEN BUITEN MUZIEK. ZE ZIJN BUITEN ZICHZELF VAN VERBAZING ALS ZE HET SPEKTAKEL ZIEN.



TOEN FLORENTIUS OP ZIJN BALKON HET VERTREK VERNAM, SPRONG HIJ VAN VREUGDE OP EN... HET STORTTE IN!



BENEDICTUS KEERDE NIET NAAR SUBIACO TERUG. HIJ TROK NAAR MONTE CASSINO, HALFWEG TUSSEN ROME EN NAPELS. OP DE TOP VAN DE HEUVEL STOND EEN HEIDENS HEILIGDOM. ER WAREN GEEN GROTTEN OM TE VERBLIJVEN. ER MOEST GEBOUWD WORDEN.



Hak de heilige bomen om, maar laat de muren van de tempel staan. We zullen er een bidkapel van maken ter ere van de grote Heilige Martinus.



Hij breekt ook het beeld van Jupiter en dat van Apollo. De boeren uit de omgeving zijn woedend.



NA 30 JAAR VREDE ONDER DE REGERING DER GOTEN VALT ITALIE OPNIEUW TEN PROOI AAN OORLOGSGEWELD. JUSTINIANUS, KEIZER IN CONSTANTINOPEL, WIL HET ROMEINSE KEIZERRIJK HERSTELLEN. IN 535 KOMT ZIJN LEGER VANUIT NOORDAFRIKA VÓÓR ROME.



DEZE KEER VALT ROME ZONDER BLOEDVERGIETEN. MAAR DE GOTEN KEREN WELDRA TERUG OM DE STAD TE BELEGEREN. TOTILA STAAT AAN HET HOOFD.



Soldaten, we zullen Rome heroveren. Ik zweer het.



ONDERTUSSEN TREKKEN DE SOLDATEN HET PLATTELAND AF EN ZAAIEN OVERAL ANGST EN SCHRIK.

Vlug! Zeg me waar je je geld verstoppt.

Ik, ik heb geen geld.



Zeg het me of ik maak je een kopje kleiner!

Neen! Genade! Het is... bij Benedictus, de abt van het klooster.



Daar...!



En nu, het geld, vooruit ermee!...



OP DIT OGENBLIK SPRINGEN DE KOORDEN VAN DE BOER LOS EN VALLEN.

Vergeef mij! God is met U!

Laat ze binnen en geef ze te eten.

TOTILA WILDE ZELF DE MAN DIE IEDEREEN BEWONDERDE, OP DE PROEF STELLEN.



DE HELDERZIENDHEID VAN BENEDICTUS TROF TOTILA DIEP. HIJ GAAT NU IN EIGEN PERSOON NAAR HEM TOE.



DE OORLOG BRENGT ELLENDE EN HONGERSNOOD MEE. HET KLOOSTER VAN MONTE CASSINO WAS EEN SCHUILPLAATS VOOR DE OMWONERS.



ALS BENEDICTUS DIT VERNEEMT, ROEPT HIJ DE BROEDERS BIJEN.



Je bezorgdheid speelde je parten. Je geloof was te klein! Broeders, laten we voor hem bidden.



MEN VERTELT DAT TIJDENS HET GEBED VAN DE MONNIKEN EEN VAT PLOTS VOL OLIË WAS... BOORDEVOL!

Ik ben niet verwonderd over het egoïsme van die broeder. 't Is een barbaar, zonder meer.



Hoe kun je mensen beoordelen enkel naar hun sociale afkomst?

NA 40 JAAR ERVARING BEGON BENEDICTUS ZIJN LEEFREGEL TE SCHRIJVEN.



Je ziet deze twee broeders naast elkaar zitten. De ene was slaaf, de andere senator; beiden hoorden Gods roepstem. Voor God zijn allen gelijk.

Monniken moeten vurig zijn in hun broederliefde. Zij zullen in edelmoedigheid wedijveren om de verlangens van hun broeders te voorkomen, hun zwakheden te verdragen, te zoeken naar wat nuttig is voor de anderen.

DE ABT VAN MONTE CASSINO LEGDE VEEL NADRUK OP DE GEHOORZAAMHEID. ZELF VROEG HIJ OM RAAD BIJ ENKELE OUDERE BROEDERS VOOR DE LOPENDE ZAKEN, MAAR BIJ BELANGRIJKE BESLISSINGEN!



Broeders, ik heb jullie allen willen samenroepen, want de kwestie gaat ons allen aan. Denken jullie dat het goed is enkelen onder jullie tot priester te laten wijden?

Het zou veel praktischer zijn: we zouden altijd een priester tot onze beschikking hebben.

Ja, en we zouden onze broederschap kunnen vieren.

Ik zie toch wel een risico: zullen die priesters zich niet hoger wanen dan hun broeders?

Ik dank jullie voor je suggesties. In gebed zal ik erover nadenken.

OP EEN NACHT WERD BENEDICTUS TIJDENS ZIJN GEBED INNERLIJK VERLICHT. HIJ ZAG DE HELEWERELD ALS SAMENGEBAID ONDER GODS LICHT.



BENEDICTUS HAD EEN ZUS, SCHOLASTICA; ZIJ WAS OOK AAN GOD GEWIJD. EENS PER JAAR KWAMEN ZE SAMEN. HIJ ONTVING HAAR AAN DE VOET VAN DE HEUVEL IN EEN BIJGEBOUW VAN HET KLOOSTER.

Scholastica, we worden beiden wat ouder,...

Ik lees vrede in je ogen, maar vermoeidheid op je schouders.



God is zo goed voor ons geweest. Hij was onze zoon...

Wij zullen de hele eeuwigheid hebben om dit mysterie te beschouwen. Vreugde vervult me bij deze gedachte.



Het is al laat, lieve zus. Ik moet naar huis. Tot ziens!

Neen. Blijf bij mij. Dit is misschien de laatste nacht.



BENEDICTUS WILDE ECHTER NIET BLIJVEN. DAN BEGINT SCHOLASTICA ONDER TRANEN TE BIDDEN. EN EEN HEVIG ONWEER BARST LOS... DIT VERHINDERT BENEDICTUS WEG TE GAAN.

DAAGS DAAROP STIERF SCHOLASTICA. NIET LANG DAARNA:



God vergeve je! Wat heb je gedaan?

Je hebt niet naar mij willen luisteren, maar God heeft mijn smeken gehoord.

Broeders, ik zal weldra dit leven verlaten. Jullie moeten m'n graf voorbereiden.

KORT DAAROP KRIJGT BENEDICTUS EEN ZWARE KOORTSAANVAL.

Draag mij naar de kerk.



In Uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.



ALDUS, STAANDE TEMIDDEN VAN ZIJN BROEDERS, GING BENEDICTUS OP NAAR GOD.

ZIJ ZIJN VAN HET RAS VAN DIE UW AANSCHIJN ZOEKEN, O HEER.
WEES VOOR HEN LICHT EN WARMTE.

