

**Uit een verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430) \***

Jezus zei: "Waarachtig, Ik verzeker u:  
u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien,  
maar omdat u mijn brood hebt gegeten. (Joh 6,26)  
U zoekt Mij vanwege het stoffelijke,  
niet vanwege het geestelijke."  
Hoeveel mensen zoeken Jezus niet  
om weldaden van Hem te ontvangen  
die maar tijdelijk zijn?  
De een is verward geraakt in een proces  
en zoekt de bemiddeling van de geestelijken.  
De ander wordt in het nauw gebracht  
door een machtig persoon  
en zoekt zijn toevlucht in de kerk.  
Een derde wil  
dat er voor hem een goed woordje wordt gedaan  
bij iemand die zich weinig aan hem gelegen laat liggen.  
De een zus, de ander zo.  
De kerk zit iedere dag vol met zulke mensen.

Men zoekt Jezus nauwelijks omwille van Jezus.  
"U zoekt Mij niet  
omdat u tekenen hebt gezien,  
maar omdat u mijn brood hebt gegeten.  
U moet geen moeite doen  
voor voedsel dat vergaat,  
maar voor voedsel  
dat blijvend is en eeuwig leven geeft. (Joh 6,27)  
U zoekt Mij nu om iets anders,  
maar u moet Mij zoeken om wie Ik ben."  
Hij geeft immers te kennen  
dat Hijzelf dat voedsel is.  
Dat komt in het vervolg naar voren:  
"De Mensenzoon zal het u geven." (Joh 6,27)  
U verwachtte, denk ik,  
opnieuw brood te eten,  
opnieuw te gaan zitten,  
opnieuw gevoed te worden.  
Maar Hij had het  
over voedsel dat niet vergaat,  
maar blijvend is en eeuwig leven geeft.

---

\*Augustinus, (ongepubl. vertaling van het Augustijns Instituut)  
Uit de verhandelingen over het Johannes evangelie 24,10.  
(bij Joh 6,24-35)