

Uit een onderricht van Clemens van Alexandrië († rond 215)*

Redden is een handeling van goedheid.

"De barmhartigheid van de Heer
gaat uit naar alles wat leeft.

Hij wijst de mens terecht, onderricht en vormt hem,
hij voert hem terug zoals een herder zijn kudde.

Hij ontfermt zich over wie zijn onderricht aanvaardt,." (Sir 18,13)

Wij zijn in dit leven ziek

door onze kwalijke verlangens,
door ons gebrek aan matigheid.. en andere passies.

Wij zieken hebben de Verlosser nodig;

we zijn verdwaald

en hebben Degene nodig die ons kan gidsen;

blind

en we hebben Degene nodig die ons licht kan geven;

dorstig

en hebben de levende bron van water nodig,

waar "zij die ervan drinken,

in eeuwigheid geen dorst meer krijgen" (Joh 4,14).

Wij zijn dood

en hebben het leven nodig.

Een kudde heeft een herder nodig,

ja, de hele mensheid heeft Jezus nodig...

"Ik zal naar verdwaalde dieren zoeken,

verjaagde dieren terughalen,

gewonde dieren verbinden,

zieke dieren gezond maken" (Ez 34,16).

Dat is de belofte van een goede herder.

Weid ons als een kudde, wij de allerkleinsten;

Meester, geef ons een overvloed van uw weiden,

welke de rechtvaardigheid is!

Wees onze Herder tot aan de heilige berg,

totdat de Kerk zich opheft.

"En Ik zal hun Herder zijn, zei Hij,

Ik zal bij hen zijn" (cf Ez 34).

"Ik ben niet gekomen om gediend te worden,

zei Hij, maar om te dienen."

Hij maakt zich moe voor ons

en belooft ons

"zijn ziel te geven als losprijs voor velen" (Mat 20,28; Joh 4,5).

* Clemens van Alexandrië, De Pedagoog, II, 9 ; SC 70 (bij Mc. 6,30-34)