

Uit een toespraak voor jongeren door Paus Johannes Paulus II († 2005) *

Beste jongeren,
de wereld heeft jullie persoonlijk antwoord
op de levenswoorden van de Meester nodig:
"Ik zeg je, sta op!"
Wij zien hier hoe Jezus
in de moeilijkste en pijnlijkste situaties
de mensheid tegemoet komt.
Het wonder dat Hij deed in het huis van Jaïrus
toont ons zijn macht over het kwaad.
Hij is de Heer van het leven, de overwinnaar over de dood.
Maar wij kunnen niet vergeten dat,
zoals het geloof ons leert,
de grondoorzaak van het kwaad,
van ziekte, zelfs van de dood,
de zonde is in verschillende vormen.
In het hart van een ieder van ons
verbergt zich deze ziekte die iedereen raakt:
de persoonlijke zonde
die zich meer en meer wortelt in het bewustzijn
in die mate
dat het gevoel voor God verloren raakt.
Ja, wees waakzaam
om het gevoel voor God in jullie
niet te laten verzwakken.

Men kan het kwaad niet overwinnen door het goede
als men geen gevoel voor God heeft,
voor zijn handelen, voor zijn aanwezigheid,
die ons uitnodigt om altijd overtuigd te zijn
van zijn genade, van het leven,
tegen de zonde, tegen de dood.
Het lot van de mensheid staat op het spel.
Daaruit volgt
dat wij de sociale gevolgen van de zonde moeten zien
om een waardige wereld voor de mens te bouwen.
Er zijn sociale kwaden die een werkelijk
"gemeenschappelijke zonde" scheppen,
omdat tegelijk met de ziel, ze de Kerk verlagen
en op een zekere wijze de hele wereld.
Strijd de goede strijd van het geloof (1Tim. 6,12)
voor de waardigheid van de mens,
voor de waardigheid van de liefde.

* Z. Johannes Paulus II Toespraak tot de jongeren in Chili, 02/04/1987
(bij Mc. 5,21-43)